



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
671 00 ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗ 7 - 12 - 20 17

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 816

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 207Η

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2018

Πρός τόν Ἱερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Καινούριος χρόνος σήμερα γεμάτος ἐλπίδες, προσδοκίες, ὄνειρα γιά ἕνα καλύτερο κόσμο, χωρίς πολέμους, χωρίς βομβιστικές ἐπιθέσεις, χωρίς καταστροφές, χωρίς πρόσφυγες, χωρίς ὄρφανά. Ἡ Ἐκκλησία σήμερα μιλάει γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου καί γιά τά παρόντα καί γιά τά μέλλοντα.

Ὁ χρόνος τρέχει. Ἡ ζωὴ τρέχει, ὅλα παρέρχονται, ὅλα εἶναι ρέοντα καί πρόσκαιρα. Ἐνας μένει, ὁ αἰώνιος Χριστός. Χθές καί σήμερα καί εἰς τοὺς αἰῶνας ὁ Αὐτός, κατὰ τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὁ χρόνος δέν μένει, τά σημάδια ὅμως πού ἀφήνει μένουν. Ὁ χρόνος μᾶς μεγαλώνει καί μᾶς μικραίνει. Ὅσο αὐξάνονται τά χρόνια τῆς ἡλικίας μας τόσο μικραίνει ὁ χρόνος πού μᾶς χωρίζει ἀπό τήν αἰωνιότητα.

Ὁ χρόνος μᾶς φθείρει καί μᾶς ἀνακαινίζει. Φθορά ἢ ἀσθένεια, τό γῆρας, ἢ σωματική ἐξασθένηση. Ανακαίνιση ἢ μετάνοια, ἢ πνευματική ὀριμότητα. Γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Δευτέρα πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή του «...καί ἂν ὁ ἐξωτερικός μας ἄνθρωπος δηλαδή τό σῶμα μας φθείρεται ἀπό τίς θλίψεις καί τοὺς κινδύνους, ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος δηλαδή ἡ ψυχὴ γίνεται νεώτερη μέρα μέ τή μέρα».

Ὁ χρόνος μᾶς αἰχμαλωτίζει καί μᾶς ἐλευθερώνει ἀνάλογα πῶς τόν χρησιμοποιοῦμε, γιά κατρακύλισμα στό χάος τῆς ἁμαρτίας ἢ γιά τήν κατάκτηση τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ὁ χρόνος εἶναι γεμάτος εὐκαιρίες. Συνήθως οἱ ἄνθρωποι ἐκμεταλλεύονται τίς ἐκπτώσεις στήν ἀγορά. Λησμονοῦμε ὅμως ὅτι κάθε δευτερόλεπτο τῆς ζωῆς μας μπορεῖ νά γίνει εὐκαιρία ἐκπτώσεων. Νά ἐκπέσουν, νά ἐξαφανιστοῦν μέ τήν μετάνοια οἱ ἁμαρτίες μας, γιά νά μὴν ἐκπέσουμε τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνοι πού ζοῦν μακριά ἀπό τό Χριστό, χωρίς πίστη καί ἐλπίδα δίνουν σημασία στό ὠροσκόπιο, στά ζῶδια τοῦ χρόνου. Ὅχι μόνον σήμερα. Στήν «Ἐξαήμερο» βλέπουμε, ὅτι ἀπό τήν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου παρουσιάζονται πολλοί αἰχμάλωτοι τῶν προλήψεων, δοῦλοι τῆς δεισιδαιμονίας, λάτρεις τῆς ἀστρολογίας καί ἀστρομαντείας.



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
671 00 ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗ 20.....

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

Ο Χριστιανός δέν κοιτάζει τό ώροσκόπιο άφοϋ δέν πιστεύει στην τύχη. Κοιτάζει τό ώρολόγιο άφού πιστεύει σε Έκεϊνον πού εΐναι ό «καιρός και χρόνους διδούς τοΐς άνθρώποις». Έκεϊνον πού ρυθμίζει τόν χρόνο τής ζωής μας στην συχνότητα τής αιωνιότητας.

Ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην Α' Έπιστολή του «άρκετός γάρ ύμιν ό παρεληλυθώς χρόνος του βίου τό θέλημα τών έθνών κατεργάσασθαι». Εΐναι άρκετά τά προηγούμενα χρόνια κατά τά όποΐα διαπράξατε τό άμαρτωλό θέλημα τών ειδωλολατρών, καιρός για άλλαγή. Αλλά αυτή ή άλλαγή γίνεται μέ τόν Χριστό, νά τόν γνωρίσουμε, νά τόν πλησιάσουμε σαν τήν αίμορροϋσα γυναίκα, μέ πίστη, μέ μετάνοια, πού εΐναι τό μοναδικό μέσο προσλήψεως του Χριστου και τής σωτηρίας μας.

Ο Μέγας Βασίλειος τόν όποΐο σήμερα τιμά ή Έκκλησία μας τονίζει ότι έπειγόμεθα, βιαζόμαστε. Όπως έκεϊνος πού έχει μία άκάλυπτη έπιταγή έπείγεται νά προλάβει νά μήν σφραγισθει, έτσι έπείγεται ό Χριστιανός για νά μή σφραγισθει ό χρόνος τής ζωής του και δέν προλάβει νά καλύψει τά χρέη του. Σε ένα στίχο στό τέλος τής δοξολογίας λέμε: «Παράτεινον τό έλεος τοΐς γινώσκουσί Σε», δώσε μας παράταση Κύριε στόν χρόνο τής ζωής για νά τακτοποιήσουμε τούς λογαριασμούς αυτής τής ζωής πριν αναχωρήσουμε απ'τόν κόσμο αυτόν.

Τό μήνυμα τής Έκκλησίας στην αρχή του έτους εΐναι άπλό στη διατύπωση του και συντριπτικό στην αλήθεια του. Ο Χριστιανός δέν μπορεί μάταια νά σπαταλά τό χρόνο τής ζωής του. Η Έκκλησία μας καλεί σ' αυτό πού πλασθήκαμε νά ζήσουμε έλεύθεροι «έν αγάπη και αληθεία».

Μέ αυτές τίς σκέψεις άδελφοί εύχομαι καλή και εύλογημένη νέα χρονιά.



Διάπυρος πός Κύριον εύχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η παρούσα νά αναγνωσθει κατά τήν διάρκεια του Κοινωνικού στη Θεία Λειτουργία τής Πρωτοχρονιάς.